

Chefkok uit Damascus

Het was een bijzondere ervaring les te mogen geven in de noodopvang. Mijn vrijwilligerswerk voor Taal aan Zee doe ik naast mijn werk als storyteller. Ik schrijf verhalen op van individuen en geef zo een gezicht aan een organisatie of ontwikkeling. Het verhaal Chefkok uit Damascus schreef ik over een Syrische man aan wie ik les gaf. Graag deel ik zijn verhaal hier met u:

Hij is gevlucht uit Syrië. In ons klasje zitten vooral jonge Eritrese mannen. Hij is wat ouder en heeft een gezin. Hij is zeer gemotiveerd om de taal te leren, doet vrolijk en lacht veel. Soms zie je zijn gedachten afdwalen, zijn glimlach verdwijnt en zijn gezicht staat zorgelijk. Wat heeft hij achtergelaten en hoe ziet zijn toekomst eruit?

De tweede week is de klas minder vol dan de eerste. Hij vertelt dat ze beneden eten uitdelen en koken met de mensen. Hij was ook gevraagd, maar Nederlandse les vond hij belangrijker. Koken kan hij wel: in Damascus was hij chefkok van een groot hotel-restaurant, met wel twintig man keukenpersoneel. Ineens bekijk ik hem met andere ogen; zie hem staan in zijn witte koksjas met hoge muts. Hij roert in pannen, proeft en geeft aanwijzingen aan de andere koks. Zeker twaalf uur per dag stond hij in de keuken. Dat was zijn leven.

Na de les komt één van zijn zoons hem trouw ophalen. Aandoenlijk, maar al gauw blijkt het bittere noodzaak: zijn vrouw en drie andere kinderen zijn in Syrië achtergebleven. Hij is hier samen met zijn zoon van tien. Ze hebben alleen elkaar. In de laatste les komt hij met betraand gezicht terug na de pauze: “een transfer! Naar Aalten! Waar is Aalten?” We zoeken het samen op. De rest van de les wil hij gewoon meedoen, maar ik zie dat hij vecht tegen de tranen.

Vlak voor kerst worden hij en zijn zoon overgeplaatst. Weer een andere plek, weer nieuwe mensen, nog steeds zonder de rest van het gezin. Ik hoop op een spoedige hereniging. Op een veilige plek waar ze zich welkom voelen. En wie weet, in de toekomst, de opening van zijn eigen Syrische restaurant, hier in Den Haag.

Lisa Koolhoven, Verhalenpodium: www.verhalenpodium.nl | info@verhalenpodium.nl