



Smoelenboek Ambassadeurs

Het team van ambassadeurs bestaat uit: Drs. Mekka Abdalgabar, Akram Beiramvand, Aicha Ettahiri, Han Schenderling, Janny Vellekoop en Isabelle Vugs.

De ambassadeurs van Taal aan Zee zijn vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier Taal aan Zee gaan vertegenwoordigen: als schakel of bruggenbouwer, als netwerker of als ervaringsdeskundige vertellen zij over het werk van Taal aan Zee aan derden.

Mekka Abdalgabar



“Ik ben **Mekka Abdalgabar**. Als oud-vrijwilligster van OBV ging ik al als ambassadeur mee naar instanties en organisaties om te vertellen over het werk van OBV en gaf ik ook geregeld Total Physical Response demonstraties. Ik heb affiniteit met de doelgroepen van Taal aan Zee en ben zelf afkomstig uit Sudan. Ik ben hoog opgeleid en zeer actief in de Nederlandse samenleving, maar ken de problematiek van migranten- en vluchtelingenvrouwen uit onze doelgroep die zich nauwelijks kunnen redden in Nederland. Ik woon al meer dan 25 jaar in Nederland en ben nog vaak in Sudan voor diverse (vrijwilligers-)projecten. Ik zet mij in voor vele zaken en ben o.a. voorzitter van The Darfur Women Organization in The Netherlands (VOND) en neem deel aan het platform African Women Group for Change (AWOG). Ik werk nu als executive manager bij Holland Ambassade Services, (mbt administratieve and financiële zaken). Ook ben ik Public Relations Manager bij The Hill Group (“for entrepreneurship’s education, and executive for the African business liaison).”

Ik wil graag vertellen over het werk van Taal aan Zee, bijvoorbeeld door mee te gaan naar een organisatie. Ik kan ook een brug vormen tussen Taal aan Zee en Oost-Afrikaanse zelforganisaties.”

Akram Beiramvand

De introductie van Akram volgt.

Aicha Ettaheri

Aicha is van Marokkaanse afkomst en is oud-lesneemster van het OBV. Nadat ze haar lessen had afgesloten, is zij zich voor OBV gaan inzetten als bestuurslid, als ambassadeur en als rolmodel voor de doelgroep. Haar persoonlijke verhaal maakt altijd veel indruk. Na een zware ziekte heeft ze nu weer energie om vooral de doelgroep van In de Wijk, maar ook organisaties die voor het netwerk van belang kunnen zijn te vertellen over het werk van Taal aan Zee.

Ernst Horwitz

“Ik ben Ernst Horwitz en sinds ik weer terug ben in Nederland heb ik een passie voor Taal aan Zee gekregen. Waar het kan draag ik bij aan activiteiten van Taal aan Zee, ben ik aanwezig bij presentaties (zoals bij de Chinese Brug dit jaar) en houd ik presentaties voor service clubs om Taal aan Zee onder de aandacht te brengen en geld en tijd te doneren.

Daarnaast vind ik het leuk om nieuwelingen in dit land te helpen de taal te leren spreken. Als taalmaatje verrijk je je eigen leven en help je hopelijk anderen.

Maar uiteindelijk gaat het erom dat nieuwelingen hard nodig zijn om in dit land een bijdrage te leveren. Daarom is TaZ een organisatie die het verdient om gekend en erkend te zijn. Als ik daaraan kan bijdragen dan is mijn inzet al meer dan beloond.

Han Schenderling



“Vorig jaar juni ben ik gestopt als algemeen directeur van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (inclusief Sport en Volksgezondheid en Zorg). Ik werkte toen meer dan 30 jaar bij de gemeente. Ooit begonnen als beleidsmedewerker jeugd, sport en recreatie na mijn studie Sociale Pedagogiek, vervulde ik daarna diverse functies; plv directeur financiën, directeur Middelen. Sinds 1997 heb ik gewerkt bij OCW. In mijn loopbaan ben ik al vroeg bestuursleden van Taal aan Zee, Ed de Bruyn Kops, tegengekomen en later ook Rob Wiegman. Ed is een goede vriend van me. Inmiddels geniet ik van reizen en fotografie. Ook zit ik in de Raad van Toezicht van Het Haags Historisch Museum, Gevangenpoort, Museon en Basalt Groep.

Voor Taal aan Zee wil ik graag meedenken over fondsenwerving, bijvoorbeeld in een groep met 1 bestuurslid, 1 betaalde medewerker en 1 vrijwilliger.”

Janny Vellekoop



“Ik ben oud-directeur van het OBV en na mijn pensionering als vrijwilligster bij het OBV actief gebleven. Zo was ik onder andere lid van het Comité van Aanbeveling van het OBV en lid van de klankbordgroep van Het Begint met Taal in Utrecht. In 2013 en 2014 was ik lid van de Visitatiecommissie Emancipatie van de Gemeente Den Haag, zodat ik mijn kennis en ervaring ook op die wijze kon inzetten.

Er zijn nog tal van andere vrijwillige functies waar ik actief in ben. Mijn belangrijkste vrijwilligerswerk vormt op dit moment het voorzitterschap van de Stichting Ruggensteuntje Indonesië, SRI, een kleinschalig project dat mensen in Indonesië en met name op Bali en Java een ruggensteuntje biedt, gericht op scholing van kinderen en steun aan kleine zelfstandigen. Dit om de leefomstandigheden van mensen te verbeteren.

Ik ben al pleitbezorger in mijn netwerk voor Taal aan Zee en krijg regelmatig de vraag Taal aan Zee te vertegenwoordigen op bijeenkomsten van het netwerk. Dat wil ik graag als ambassadeur voortzetten.”

Isabelle Vugs



“Mijn naam is Isabelle Vugs. Op dit moment ben ik wethouder Zorg (wmo, volksgezondheid), onderwijs, grondzaken en P&O bij de gemeente Zoetermeer. Ik ben heel blij met mijn rol als ambassadeur bij stichting Taal aan Zee. Onderwijs, maar eigenlijk breder nog: de ontwikkeling van mensen, loopt als een rode draad door mijn werkzame leven.

Ik heb lang in de educatie gewerkt bij ROC Mondriaan. Dat was bij de afdeling NT2 (Nederlands als tweede taal), maar ook laaggeletterdheid was hier een aandachtsgebied. Als wethouder onderwijs zet ik zoveel mogelijk in op het bestrijden van laaggeletterdheid. Zo moet er in de

eerste plaats aandacht voor gevraagd worden. Nog teveel mensen gaan ervan uit dat 'iedereen in Nederland toch gewoon kan lezen en schrijven'. Maar niet iedereen is in staat om medische bijsluiters te lezen of veiligheidsvoorschriften te ontcijferen. Daar moeten we wat aan doen. In mijn rol als ambassadeur voor stichting Taal aan Zee hoop ik daaraan te kunnen bijdragen. Ik vind dat we in Nederland meer moeten inzetten op de basisvaardigheden. Iedereen moet voldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen en zijn weg op de digitale snelweg kunnen vinden, om mee te kunnen doen in de samenleving van nu. Want die samenleving verandert snel en als je niet voldoende daarop toegerust bent, kom je steeds meer aan de kant te staan. Dat mogen we in een land als Nederland niet accepteren.”